

Mijn school – schrijfwedstrijd Wereldkids

Ik woon in Denemarken en mijn school staat in Kopenhagen.
Ik zit op de Nederlandse school en een internationale school.
Op maandag ga ik naar de Nederlandse school.
Mijn juf daar is juf Carmen.
Op mijn Engelse school wissel ik steeds van lokaal dus heb ik steeds een andere leraar.
Mijn Nederlandse school heet de SNOK.
Dat staat voor Stichting Nederlandse onderwijs in Kopenhagen.
Mijn Engelse school heet CIS dat staat voor Copenhagen International School.
Ik praat Engels op mijn Engelse school en Nederlands op mijn Nederlandse school.
Ik draag geen schooluniform op beide scholen.
Ik ga naar school met de auto en soms met de fiets.
Mijn lievelingsvak op de Nederlandse school is cultuur omdat we dan leuke dingen doen.
Op de Engelse school is knutselen mijn favoriete vak omdat ik van knutselen hou.
Mijn scholen zijn tof!!!

Maartje

Ik ga naar de Deense school 5 dagen in de week. De school heet Tikøbskole. Ik heb een hele leuke meester. Hij maakt heel veel grapjes. Ik schommel heel veel in de pauze. Dat doe ik heel vaak met 1 of 2 vriendjes. Dat is leuk, maar je moet wel oppassen dat je de bovenbalk niet verschuift.
Ik heb het meestal goed met mijn vrienden. Ik zit denk ik in groep 6. Zo schrijf je ik op Deens: "jeg".
Dat is mijn school.

Jitze

Ik zit op Hørsholm international school. En in welke klad ik zit, dat is grade 4. In mijn klas zitten 21 kinderen. Mijn juffrouws naam is Shannane. Het schoolplein is 10 meter breed en 20 meter lang. Er staan goalen om mee te voetballen. En een paal daar ken je een bal in gooien en dan komt de bal in 1 van de 4 kanten eruit. Ik krijg Engelse boeken om beter Engels te leren. Mijn lievelingsvak is art en mijn saaiste les is heroom.
Dit was mijn verhaal.

Jasper

Mijn school heet Islands Brygge-skole. We spreken Deens en Engels. Onze school is gemaakt van muur en glas en we hebben heel veel computers. Het schoolplein is van een slootje, wat gras en een heleboel asfalt en wat bomen. De leraren die ik heb zijn heel aardig en lief. Mijn klas is fantastisch. In mijn klas zitten 28 kinderen en mijn lievelingsvak is krea. We hebben ook een kantine. Daar kan je lekker eten kopen. Je hoeft niet altijd in de kantine te eten. Je kan zelf beslissen wanneer je in de kantine wil eten. Ik fiets samen met mijn beste vriendin naar school iedere dag.

Annika

Mijn naam is Isabella. Ik ben 11 jaar en ga elke maandag naar de Nederlandse school. De naam van de school is Stichting Nederlands Onderwijs in Kopenhagen. Maar wij noemen het gewoon SNOK. Ik word altijd gebracht met de auto, want ik woon een beetje ver weg van de SNOK. Op de SNOK praten we alleen Nederlands. We mogen dus geen Deens of Engels praten. Mijn juf op de SNOK heet Carmen. Zij is heel aardig en we leren veel. In de pauze spelen we buiten spelletjes zoals tikkertje of zoiets. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat mijn verhaal leuk was voor iedereen. De groeten.

Isabella

Hallo.

Ik ben Silas en ik ga naar een Nederlandse school. De SNOK in Denemarken in Sorgenfri. Daar is een heel groot schoolplein en mijn juf is Carmen en ik zit in groep 6.

En ik ga ook naar de Deense school in Denemarken, maar in Frederiksberg. En mijn school heeft Sangt Anne Gymnasium. En ik zit in groep 4. En mijn leraren zijn Nils Jørgen, Nina, Hanna en Kim. In de scholen zit ik in groep 4 en 6. In mijn pauze doe ik een heleboel dingen: voetbal, tikkertje, met mijn vrienden spelen en djodjos.

Silas

Hoi!!!

Mijn naam is Mascha. Ik zit op een Deense school, in de 4^{de} klas. Ik vind geschiedenis het leukste vak. Onze school is heel klein en we dragen geen schooluniformen. Maar ik zit ook op een Nederlandse school, omdat mijn papa is uit van Nederland. Maar de Nederlandse school werkt alleen maar op maandag een keer in de week.

Mijn mama is van Rusland, dus ik zit ook op een Russische school! Deze school is ook 1 keer in de week en dat is zaterdag. Het is leuk!!!

Mascha.

Mijn school heet Ny Holte Skole en dat is een Deense school. Op deze school zijn er 500 kinderen. Ik fiets naar school elke dag. Ik vind alleen sport leuk. De andere vakken zijn saai. Ik heb een vriend die Jacob heet. Ik ga ook naar de Nederlandse school: SNOK.

Emil